

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Je kan een steun zijn voor de ander**

“Als je zelf die weg gegaan bent voor een klein stukje, is het zo dat je in dat kleine stukje reeds een enorme kracht ontdekt in jezelf, een enorme liefde en dat je dan op jouw beurt een steun kan zijn voor de ander.

Maar als je een steun bent voor de ander, verwacht dan nooit dat die ander iets moet terugdoen voor jou, dit is niet wat liefde is. Doe iets voor de ander en laat het los en wees dankbaar zelfs dat je het hebt kunnen doen. Maar doe nooit te veel.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
(uit hoofdstuk 4: ‘Ontvankelijk voor de echte waarden’) © Mayil.com